



Gelukwensch
op het
Huwelijksfeest mijner
Dierbare Ouders.

Lieve Vader en Moeder!

Waarom zoo veel feest genooten
Op deez morgen hier vergaard?
Waarom hier Familie vrienden
Vrolijk om te heen geschaard?

O, de dag is aan gebraken
't Blyde Huwelyksfeest is daar?
Samen hebt ge te verbonden
Aan den voet van het Altaar.

Daar heeft Godes plaats bekleeder
Te verbonden; is 't nietwaar?
Door een band, die nooit of nimmer
Te kan scheiden van elkaar.

Dierbare Vader en lieve Moeder
Driewerf heil op dezen dag,
Voeg de vreugd van dezen morgen
W' vertellen tot aan 't graf.

Leef nu aan elkanders zijde
Lang in voorpoed op deez aard
Smaak den taetsten wîe te kâmen
Met Gods tegen steeds gepaard.

Trouw in vreugde, trouw in Smarte
Steeds vereend in Gods dienste
Leidt het pad, door de beteden
W' rokeens den Hemel in

Daar hal't eenwig bruiloft wesen
Hoe ware denugd ten loon
Daar is 't jubelen, alhoos juichen
Bij een nieuwe glorie kroon

Uw W' dankbaar kind
Jantje.